

AFGIFTEKANTOOR:
BRUSSEL X P202205

Nr 239 - Lente 2023 (apr. - mei. - jun.)
Driemaandelijks magazine van
SOS KINDERDORPEN BELGIË VZW

Onder Hoge Bescherming van
Hare Majesteit de Koningin

GROOT WORDEN kan je niet alleen

het magazine van



SOS
KINDERDORPEN



1963-2023

60 jaar

**SOS Kinderdorpen:
zoveel meer dan
kinderdorpen**

ACTUALITEIT



Hulp voor 25.000 mensen slachtoffer van de aardbeving in Syrië



Syrië

Begin februari kostte een verwoestende aardbeving meer dan 50.000 mensen het leven. Duizenden anderen verloren hun thuis. We hebben geen projecten in Turkije, maar zijn wel al sinds 1981 actief in Syrië. Vanuit die duurzame verankering willen we 25.000 mensen in en rond Aleppo steunen. Onze collega's ter plekke startten meteen met de verdeling van overlevingspakketten aan getroffen gezinnen. En ook op langere termijn helpen we gezinnen betere levensomstandigheden voor hun kinderen te creëren.



SOS Kinderdorpen België vzw
Munthofstraat 40/1CD
1060 Brussel
Tel: 02 538 57 38
IBAN: BE17 3100 4034 5521
BIC: BBRUBEBB

SOS Kinderdorpen is een internationale, niet-gouvernementele kinderrechtenorganisatie, politiek en religieus neutraal, die zich sinds 1949 inzet voor kinderen die de ouderlijke zorg verloren of dreigen deze te verliezen.

Colofon

V.U.: Hilde Boeykens
welcome@sos-kinderdorpen.be • www.sos-kinderdorpen.be
Redactie: SOS Kinderdorpen - afgesloten op 6 april 2023
Foto's: Archief SOS, Olivier Anbergen, Gerhard Berger, Quirine Cuyle, Zein Hawat, Alea Horst, Katerina Ilievska, Joel Sheakoski, Federico Varrasso
Vormgeving: www.magelaan.be • Druk: The Mailing Factory
Ce magazine est également disponible en version française sur simple demande.



SOS Kinderdorpen onderschrijft de Ethische Code van de VEF



EDITO

“We gaan nu voluit voor impact en verandering”

Hilde Boeykens,
18 jaar directrice bij
SOS Kinderdorpen België

SOS Kinderdorpen bestaat dit jaar 60 jaar in België. En daarvan mocht ik er bijna 20 meemaken. In die tijd heeft de organisatie een hele weg afgelegd. Zoals de titel van dit magazine doet uitschijnen: vandaag draait SOS Kinderdorpen om zoveel meer dan kinderdorpen.

Begrijp me niet verkeerd: opvang bieden aan kinderen die er alleen voor staan is nog steeds één van onze kerntaken. Maar vandaag zetten we daar ook twee pijlers naast, die onze impact als organisatie ferm vergroten. De eerste is familieversterking, preventief, zodat kinderen nooit alleen komen te staan (en wij hen dus niet hoeven op te vangen). De tweede is ons beleidswerk, waarmee we de stem van een onzichtbare groep kinderen als leidraad gebruiken om structurele en duurzame verandering te creëren. In het dossier van dit magazine lees je hoe we zo vandaag een impact hebben op duizenden kinderen in België.

Daar mogen we als organisatie best fier op zijn. Tegelijkertijd zijn we ook dankbaar. Want meer dan ooit is dit een verhaal dat we samen moeten realiseren. Samen met een breed netwerk aan mensen en organisaties die hetzelfde doel voor ogen hebben: dat geen enkel kind alleen mag opgroeien.

60 jaar SOS Kinderdorpen: zoveel meer dan kinderdorpen



© Gerhard Berger

Al 60 jaar biedt SOS Kinderdorpen België een liefdevolle plek voor kinderen die er alleen voor staan. Maar vandaag doen we zoveel meer dan kinderen opvangen. Doorheen die 60 jaar zijn onze projecten blijven evolueren, met de noden van kinderen en jongeren als leidraad. En de komende 60 jaar zal dat niet anders zijn. Zodat geen enkel kind alleen moet opgroeien.

Al 60 jaar voor kinderen in België

We nemen je 60 jaar mee terug in de tijd, naar 17 januari 1963: die dag begint SOS Kinderdorpen met zijn activiteiten in België. Een aantal jaar nadien worden de eerste kinderen opgevangen in ons **SOS Kinderdorp Chantevent** bij Marche-en-Famenne. Pas 45 jaar later starten we ons eerste project in Vlaanderen: het **Simbahuis** in Liedekerke is er voor de allerjongste kinderen. Een klein team van begeleiders biedt er tijdelijke opvang aan kinderen van 0 tot 3 jaar

oud en werkt tegelijkertijd intensief aan positieve verandering bij de ouders, zodat de kinderen zo snel mogelijk terug naar een veilig thuis kunnen. Vandaag zijn onze Simbahuizen pioniers in de jeugdhulp: ze werken als één van de eersten met een soort professionele pleegouders (gezinshuisouders), mensen die beroepsmatig tot vier kinderen bij hen thuis opvangen. Een nieuw type opvang in de Vlaamse jeugdhulp.

Een (r)evolutie in opvang, ook in het buitenland

Niet alleen in België is er een evolutie naar nieuwe vormen van opvang. In 2019 verhuizen vier "SOS-moeders" uit ons SOS kinderdorp in Kinshasa samen met de kinderen naar huizen in het centrum van Kinshasa. Dat heeft twee doelen: de kinderen en jongeren beter integreren in de gemeenschap, en een sociaal netwerk opbouwen waar ze op kunnen terugvallen wanneer ze hun vleugels uitslaan. Een aantal andere jongeren uit ons SOS Kinderdorp Kinshasa kunnen terecht in onze jongerenprojecten, waarbij we hen via begeleid zelfstandig wonen helpen bij de overstap naar een zelfstandig bestaan.

Ook onze Belgische projecten concentreren zich steeds meer op de specifieke noden van jongvolwassenen:

1. In onze opvanghuizen **Hejmo en Hejmo Plus** in Leuven vangen we jonge nieuwkomers op die zonder hun ouders in België zijn.
2. In ons kinderdorp Chantevent kunnen jongeren al semi-zelfstandig wonen, eens 18 jaar kunnen ze terecht in ons jongerenhuis l'Olivier en ook jongeren die na ons kinderdorp ergens anders gaan wonen, kunnen nog rekenen op de steun en begeleiding van onze begeleiders.

De familie blijft belangrijk

De kern van ons werk is om kinderen en jongeren te helpen opgroeien. Maar dat doel willen we - en kunnen we - niet alleen bereiken: ook de biologische families blijven zoveel mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van het kind. In ons kinderdorp worden binnenkort twee familiehuizen ingericht als ontmoetingsplekken voor ouders en hun kinderen. Zo helpen we ouders geleidelijk aan om hun rol als opvoeder opnieuw op te nemen en opnieuw verbinding te creëren met hun kinderen. En dat allemaal op een familiale plek waar ze

samen kunnen spelen, eten, verzorgen, de kinderen in bed kunnen leggen...

Ook in ons kinderdorp in Kinshasa is het onze bedoeling om kinderen te herenigen met hun familie waar mogelijk. Daar hebben we de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Zo konden ongeveer 70 kinderen en jongeren terug naar hun familie via een begeleid traject van familiehereniging.

Steeds meer aandacht voor preventie

Als kinderen bij hun eigen familie nog veilig kunnen groot worden, dan is dat altijd de beste plaats om op te groeien. Daarom concentreren we ons steeds meer op preventie: voorkomen dat kinderen van hun familie worden gescheiden. Dit is wat ons project **'le Séquoia'** sinds 2018 doet in Houffalize. We begeleiden er preventief 18 gezinnen in moeilijkheden.

Ook in **Congo en Burundi** organiseren we familieverstevkende programma's. Daarbij steunen we gezinnen in kwetsbare situaties bij het verbeteren van hun economische situatie en hun oudervervaardigheden. We helpen ze bijvoorbeeld bij het opzetten van een bakkerij, een naaiatelier of een landbouwactiviteit zodat ze een duurzame bron van inkomsten hebben. Of met workshops over positief ouderschap en het beheer van het gezinsbudget. Zo ontwikkelen ze zelf de kracht om hun kinderen een warme en veilige thuis te bieden.

Jongvolwassenen begeleiden op hun pad naar zelfstandigheid

Elodie en Emeline begeleiden jongvolwassenen in ons Belgisch kinderdorp op hun weg naar zelfstandigheid. Ze leggen ons uit waarom die begeleiding zo belangrijk is: *"Eens 18 jaar zijn we bij wet verplicht om de jongeren te laten uitstromen. Maar het feit dat ze 18 zijn, betekent nog niet dat ze onafhankelijk zijn. Ze moeten hun studies beheren, maar ook het OCMW, hun huisvesting, hun eten..."*

In ons jongerenproject leren ze stap voor stap budget beheren, in een gemeenschap leven, boodschappen doen, eten maken...". En ook na hun achttiende kunnen ze nog op ons rekenen. *"Onze missie is om de jongeren veilig te begeleiden naar een zelfredzaam bestaan. Wij willen voor hen een springplank zijn en tegelijkertijd een vangnet als het even moeilijk loopt."*



© Alea Horst



Meer impact op een grotere groep kinderen

Via onze opvangprojecten en familieversterkende programma's bereiken we al bij al een relatief kleine groep kinderen. Om onze impact als organisatie te vergroten, streven we daarom ook naar verandering op maatschappelijk niveau. Zodat we als samenleving **structureel beter gaan zorgen** voor kinderen in moeilijke familiesituaties. Daarmee boekten we al een paar hele mooie resultaten:

1. Na jaren lobbywerk is er sinds mei 2021 een federale wet die broers en zussen het recht geeft om niet van elkaar gescheiden te worden.
2. We zorgden er mee voor dat traumasensitieve zorg voor kinderen op de maatschappelijke agenda staat en zullen in 2024 een nationale erkenningsplek voor mensen met herhaald trauma uit de kindertijd kunnen openen.

3. Het nieuwe type opvang (gezinshuizen) dat we met onze Simbahuizen introduceerden in Vlaanderen wordt nu beschikbaar gemaakt voor de hele jeugdhulpsector. Tegen 2025 zullen verschillende organisaties samen 40 gezinshuizen openen.

Ook in **Senegal** dringen we er bij de autoriteiten op aan om de kinderrechten te verbeteren. Onze aandacht gaat vooral uit naar talibé-kinderen, die naar religieuze internaten ("daaras") gaan waar de levensomstandigheden vaak zeer precair zijn. Ondanks de inspanningen van de Senegalese regering worden talibé-kinderen door het huidige rechtskader nog niet adequaat tegen misbruik en uitbuiting beschermd. Daarom pleiten we actief voor een juridisch kader dat talibé-kinderen beter beschermt en strenger toeziet op de praktijken van de religieuze internaten.

Onze belofte: nog eens 60 jaar hard werken

We hebben grote stappen gezet sinds onze oprichting 60 jaar geleden. Maar de reis is nog niet voorbij: zolang er kinderen blijven opgroeien in moeilijke omstandigheden, in België en over de hele wereld, zullen we ons blijven inzetten. Zodat er op een dag geen enkel kind alleen meer hoeft op te groeien.

Wat doet SOS Kinderdorpen vandaag?

-  Families versterken.
-  Kinderen opvangen.
-  Jongeren begeleiden.
-  Verandering creëren.
-  Bescherming bieden in crisissituaties.



60 jaar actie



© Katerina Ilievska

© Federico Varrasso

© Gerhard Berger

In al onze projecten brengen we kinderen groot vanuit een positieve pedagogie. In deze rubriek brengen we vanuit die visie telkens één heikel punt in de opvoeding van kinderen naar voren.

GROOT WORDEN
kan je niet alleen



PEDAGOGIE

Hoe kan je je kind beschermen tegen pesten?

Alle ouders hopen dat hun kinderen niet geconfronteerd worden met pesten. Maar als het toch gebeurt, hoe reageer je dan als ouder? En hoe kan je je kind best helpen? Méliissa Seggio, psycholoog in ons project 'Safe Behaviors', geeft je alvast een aantal tips.

Pesten kan overal gebeuren

1 kind op 5 in Vlaanderen geeft aan dat ze al eens gepest werden*. Dat kan op school gebeuren, maar ook op heel wat andere plaatsen. "Pesten kan voorkomen op alle plaatsen waar kinderen opgroeien en zich ontwikkelen", voegt Méliissa Seggio eraan toe. Het is inderdaad aanwezig op school, maar ook in de sportclub, de jeugdbewegingen en zelfs op straat of in het park. ...

Voor deze generatie, die is geboren met mobiele telefoons en sociale netwerken, kunnen pesterijen ook online plaatsvinden. 1 kind op 8 in Vlaanderen geeft aan dat ze al slachtoffer werden van cyberpesten. De impact daarvan kan mogelijks nog groter zijn: "Je kunt op elk moment van de dag of nacht worden lastiggevallen en het is voor volwassenen moeilijker te zien", benadrukt Méliissa Seggio. "Het kan ook moeilijk zijn om de informatie die online circuleert te verwijderen."

Liever voorkomen dan genezen

Kinderen weten niet altijd waar ze terecht kunnen om erover te praten als ze gepest worden. 1 op 4 kinderen vertelt niemand over het pesten. Méliissa: "Je kan je kind preventief helpen, gewoon door in het dagelijkse leven over pesten te praten. Zodat het geen taboe is en kinderen weten dat het ok is om erover te praten."

*<https://www.allesoverpesten.be/>

"Het goede voorbeeld geven en zorgzame en respectvolle relaties bevorderen rondom ons betekent al heel wat."

Vraag je kinderen gerust ook eens of er bijvoorbeeld op school iemand is met wie ze kunnen praten als ze gepest worden. Is er bijvoorbeeld iemand van het CLB beschikbaar? Iemand die kan luisteren, begeleiding kan bieden en eventueel maatregelen nemen?

Andere preventieve maatregel is om je kind te helpen om grenzen aan te geven: "nee" durven zeggen, hun persoonlijke ruimte en die van anderen leren kennen, de ander duidelijk kunnen maken dat ze te dichtbij komen... dat zijn belangrijke vaardigheden om jezelf te beschermen.

Méliissa: "Ook kinderen bewust maken van diversiteit kan helpen, tolerantie voor verschillen opbouwen. Kinderen die een beetje 'anders' zijn worden immers vaker slachtoffer van pestgedrag. Behoren tot een etnische, culturele of religieuze minderheid, seksuele of genderoriëntatie, een beperking, leerstoornis of dyslexie... Natuurlijk zijn we als volwassenen rolmodellen voor kinderen. Het goede voorbeeld geven en zorgzame en respectvolle relaties bevorderen rondom ons betekent al heel wat."

Wat als mijn kind toch gepest wordt?

Ook al ben je bewust met preventie bezig, toch is het mogelijk dat je kind op een dag te maken krijgt met pesten. Het is normaal dat je je dan machteloos voelt. Dat je niet



goed weet wat je als ouder kan doen. Een paar tips van Méliissa om met de situatie om te gaan:

1. **Herken de signalen: veranderingen in het gedrag of de gewoonten van je kind (zie kader) die erop kunnen wijzen dat hij of zij gepest wordt.**
2. **Praat erover en stel je kind gerust: vertel dat hij/zij er goed aan deed om met jou te praten, dat dat niet makkelijk en zelfs moedig is van hem/haar.**
3. **Neem je kind serieus, minimaliseer de gebeurtenissen niet en erken zijn of haar gevoelens. Luister naar angsten en bezorgdheden.**
4. **Probeer samen de situatie te doorgronden, vraag je samen af waarom die zich voordoet.**
5. **Denk samen na hoe jullie de situatie kunnen verbeteren. Neem contact op met een vertrouwenspersoon in de school of sportclub die jullie hierbij kan helpen.**



Word je soms gepest en wil je er graag over praten? Surf dan naar www.awel.be. Daar staan mensen klaar om naar jou te luisteren.

Méliissa Seggio coördineert ons project "Applying safe behaviours: preventie van en reageren op geweld tussen jongeren". Dit project wil kinderen en jongeren helpen beschermend gedrag voor zichzelf en anderen te ontwikkelen, en tegelijkertijd jeugdwerkers instrumenten aanreiken om geweld tussen jongeren te voorkomen, te identificeren en er adequaat op te reageren.

Volg onze gratis online opleiding over het voorkomen van geweld tussen jongeren en hoe erop te reageren: Scan de QR-code met uw smartphone of surf naar <https://bit.ly/OpleidingGeweldJongeren>



Dit project wordt medegefinancierd door het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap van de Europese Unie.

Wordt mijn kind gepest? Dit zijn de signalen.

- Fysieke signalen zoals blauwe plekken of verwondingen
- Kwetsend of gewelddadig gedrag tegenover anderen.
- Slaapmoeilijkheden, nachtmerries.
- Psychosomatische klachten zoals buikpijn.
- Zich isoleren of terug trekken, angst om naar school of andere sociale activiteiten te gaan
- Spijbelen
- Minder goede schoolresultaten.
- Minder vriendschappen, plotseling verlies van vrienden.
- Voorwerpen die stuk of verloren gaan: soms zegt het kind liever dat het zijn telefoon kwijt is dan dat het bijvoorbeeld zegt dat het gepest is.
- Regelmatig om geld vragen
- Meer vragen naar nabijheid van volwassenen
- Verhoogde waakzaamheid
- Zich van streek voelen, anders gedragen, bijvoorbeeld na tijd op hun computer of smartphone.

SOS Meter Saar:
"Heel bijzonder om te zien hoe de kinderen een liefdevolle thuis gekregen hebben."



Als SOS meter zorgt Saar er samen met haar partner en dochters voor dat kinderen aan de andere kant van de wereld kunnen opgroeien in een warm gezin. Ze gingen op bezoek in één van onze kinderdorpen in Indonesië en konden de impact van hun steun zo met eigen ogen zien.

Als mama van twee meisjes weet Saar hoe belangrijk de liefde en zorg van een familie zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom koos ze er samen met haar familie voor om twee kindjes met minder geluk dezelfde kansen te bieden als haar eigen dochters.

Zo schonken Saar en haar familie via een sponsorpagina de geboortecadeau's van hun dochtertje aan een SOS kinderdorp in India en steunen ze elke maand kinderen in India en Indonesië die opgroeien in een moeilijke familiesituatie. Tijdens hun reis naar Azië, gingen ze op bezoek in één van onze kinderdorpen in Indonesië

"Ik kom zelf uit een gezin waar mijn broer en ik geadopteerd zijn, dus het was heel bijzonder om te zien hoe ook deze kindjes zo'n liefdevolle thuis gekregen hebben. Sommige kinderen hadden zichtbaar een rugzakje te dragen, wat zo'n warme nieuwe thuis extra belangrijk en bijzonder maakt."

"Sommige kinderen hadden zichtbaar een rugzakje te dragen."

Word meter of peter en maak het verschil voor kinderen

Als meter of peter help je ons met een maandelijkse bijdrage om kinderen in moeilijke familiesituaties toch een veilige en liefdevolle thuis te bieden. Via nieuws en foto's blijf je op de hoogte van de impact van jouw gift.

Surf naar sos-kinderdorpen.be voor meer informatie, bel ons via **02 538 57 38** of mail ons via welcome@sos-kinderdorpen.be.

IK STEUN



"Wij kunnen mensen helpen en adviseren bij het opstellen van hun testament"

Tijdens onze ronde tafels vertelt collega Claude over de mogelijkheden om een goed doel op te nemen in je testament.

"Het doel van onze ronde tafels is om mensen wegwijs te bieden in de wereld van testaments, ook de juridische dimensie ervan. Deze momenten vinden plaats in kleine groepen, zodat iedereen zijn of haar vragen individueel en discreet kan stellen.", legt Claude Detremmerie uit, adviseur testaments bij SOS Kinderdorpen. *"Elke ronde tafel wordt georganiseerd op een interessante plek die gemakkelijk bereikbaar is per trein of auto, zoals het Hergé Museum in Louvain-la-Neuve of het Federaal Parlement in Brussel. Er wordt ook telkens een rondleiding door de locatie aangeboden."*

"De ronde tafel begint met een reis doorheen de projecten van SOS Kinderdorpen. Daarna geeft een jurist

van de vzw testament.be uitleg over de wetgeving inzake testaments", voegt Claude toe.

Na afloop is er tijd en ruimte voor eventuele vragen, zowel in groep als individueel. En Claude vertelt je ook graag over de ondersteuning die we als organisatie kunnen bieden in het opstellen van een testament: *"We hebben hier veel ervaring mee en kunnen mensen gratis en vrijblijvend bijstaan doorheen dit proces. Het opstellen van een testament vraagt meestal wel wat tijd en reflectie: daarom blijven wij beschikbaar om naar jou te luisteren en je op elk moment bij te staan in je overwegingen."*

Welkom op onze ronde tafels over testaments

Overweegt u om kinderen te helpen via uw testament? Wij beantwoorden graag uw vragen in aanwezigheid van een expert in successierechten tijdens een van onze gratis ronde tafels:

- Donderdag 11 mei in het Red Star Line Museum in Antwerpen
- Donderdag 12 oktober in het centrum van Brussel (in het Frans)

Om u in te schrijven, contacteer onze collega Catherine op catherine@sos-kinderdorpen.be of telefonisch op **02 538 57 38**. Wenst u een persoonlijk gesprek? Contacteer Claude, onze adviseur testament via claudio@sos-kinderdorpen.be of telefonisch op **0475 92 15 68**.



Carrefour steunt onze projecten al 10 jaar

Dit jaar blazen wij niet alleen 60 kaarsjes uit: we vieren ook de tiende verjaardag van ons duurzame partnerschap met Carrefour. De samenwerking begon na de verwoestende tyfoon in de Filipijnen in 2013. Sindsdien organiseert Carrefour samen met haar medewerkers elk jaar inzamelacties om onze projecten in België te steunen. In die tien jaar haalde Carrefour maar liefst 750.000 euro op en hielpen ze ons om de stem van kinderen die er alleen voor staan hoorbaar te maken.



Van 15 tot 31 mei vindt de actie **'Solidair afronden'** plaats in de Carrefour-winkels. Het concept is eenvoudig: je rondt het bedrag van je ticket af naar de volgende euro en het verschil wordt geschonken aan onze projecten in België. Zo zorg je er mee voor dat onze mensen (opvoeders, psychologen, therapeuten, enz.) de beste zorg kunnen bieden aan de kinderen in onze projecten. Een klein gebaar met een grote impact!



Ombouw naar gezinshuizen van start in Vlaanderen

Vanuit SOS Kinderdorpen ijveren we al vele jaren om kinderen die niet thuis kunnen opgroeien op te vangen in kleinschalige, familiale zorg. Daarom startten we in 2019 met de steun van agentschap Opgroeien het pilootproject 'Simbahuizen', onze invulling van gezinshuizen. In een gezinshuis vangt een professional in de zorg een drietal kinderen op, beroepsmatig en gewoon bij hem of haar thuis. Kinderen vinden er zo één centrale vertrouwensfiguur die er altijd voor hem of haar is. Na een positieve evaluatie gaan we nu met de hele sector van start om leefgroepen om te bouwen naar gezinshuizen. En daarvoor zijn we op zoek naar gezinshuisouders.

Ben jij diegene die we zoeken? Dan vind je alle informatie op www.gezinshuizen.be.



An: benen van beton en een hart van goud

An heeft zojuist haar droom verwezenlijkt: fietsen van Egypte tot in Zuid-Afrika. Een reis van vier maanden en 9.000 km, met een solidaire toets. Want ze besloot haar vrienden en familie aan te moedigen om onze projecten mee te ondersteunen. Tijdens haar reis kon ze het werk van onze teams in verschillende landen die ze bezocht met eigen ogen zien: *"In Cairo organiseert SOS Kinderdorpen een familieverstevkend programma, zodat kinderen de stabiliteit en steun vinden die ze nodig hebben in de moeilijke omstandigheden waarin ze leven. Teams helpen gezinnen zelfvoorzienend te worden door vaardigheden te ontwikkelen en een bedrijfje te starten. En door middel van kunst, zang, toneel en tekenactiviteiten helpen ze kinderen hun talenten te ontdekken en zelfvertrouwen op te bouwen."*



Betere toekomstperspectieven voor Talibé-kinderen in Senegal

In Senegal zijn er meer dan 100.000 talibé-kinderen: kinderen die in een religieus internaat opgroeien en vaak moeten bedelen om te overleven. Onze collega's in Senegal werken er samen met lokale overheden om scholen op te zetten waar de kinderen lessen wiskunde en Frans kunnen volgen. Moussa*, een van koranmeesters waar we mee samenwerken, kijkt ernaar uit: "Deze scholen zijn bijzonder relevant voor de kinderen, het verruimt hun wereldbeeld en vergemakkelijkt de brug naar het formele onderwijs. Het is niet alleen een opstap naar meer kennis, maar ook naar een plek op de arbeidsmarkt om later zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien."

*Veronderstelde naam om zijn privacy te beschermen.

Kel zet haar 40^{ste} verjaardag in het teken van SOS Kinderdorpen

Kel is meter bij SOS Kinderdorpen sinds 2016. Ze heeft zelf geen kinderen en vindt het daarom belangrijk om andere kinderen te steunen. *"Zo ben ik bij SOS Kinderdorpen terechtgekomen. Dit jaar word ik 40, ik ben 20 jaar samen met mijn echtgenoot en ons bedrijf is ook jarig (10 jaar dit jaar). Dat leek ons een fijne gelegenheid om een groot feest te organiseren voor familie, vrienden, collega's, partners van ons bedrijf, onze klanten... Iedereen begint al te vragen "wat wil je als cadeau?", "wat wil je voor je verjaardag?". Maar eigenlijk, naar mijn gevoel, heb ik alles wat ik nodig heb. Omdat ik ook SOS Kinderdorpen ondersteun, leek het mij leuk om in plaats van bloemen die dan toch verwelken of een cadeautje, eigenlijk een donatie te vragen voor SOS Kinderdorpen. Dus heb ik een inzamelactie gestart voor mijn driedubbele verjaardag."*

Wil jij ook je geluk delen met kinderen in nood ter gelegenheid van een verjaardag, een geboorte, een sportuitdaging...? Maak je actiepagina aan via deze qr-code.



Ons Belgisch kinderdorp is dringend aan renovatie toe.

Kan jij ons daarbij helpen?

Ons kinderdorp bij Marche-en-Famenne vangt sinds 1969 kinderen op die niet bij hun ouders kunnen opgroeien. Om de kinderen de warme plek te kunnen blijven bieden die ze verdienen, moeten we het kinderdorp de komende jaren renoveren. Tegelijkertijd investeren we daarmee in een kader waarin ook de oorspronkelijke familie een duidelijke plek krijgt. Noem het dus gerust een re-innovatie.

Waarom renoveren?

De gebouwen van het kinderdorp zijn ruim vijftig jaar oud, destijds gebouwd met een bescheiden budget en naar de standaarden van toen. De slijtage van vele generaties kinderen en de stijgende kost van energie maken die renovatie nu bijzonder dringend. Zodat we de kinderen ook in de toekomst de warme plek kunnen bieden die ze verdienen.

Tegelijkertijd is dit de ideale gelegenheid om onze opvang ook inhoudelijk te innoveren. Vandaag ligt de nadruk in de Waals-Brusselse jeugdhulp steeds meer op preventie: voorkomen dat kinderen op lange termijn opgevangen moeten worden. We willen daarom de oorspronkelijke ouders zoveel mogelijk versterken in hun ouderschap, zodat de kinderen zo gauw als mogelijk terug naar hun eigen, veilige thuis kunnen.



Wat moet er gebeuren?

Renovatie van familiehuus voor vijftien kinderen

Het kinderdorp bestaat uit acht familiehuizen, een kantoor en een gemeenschappelijk gebouw. Het grootste familiehuus, waar we vijftien kinderen opvangen, willen we het eerste aanpakken, want daar is de nood het grootst. Daarbij hebben we jouw hulp nodig!

Re-innovatie van twee familiehuizen tot ontmoetingsplek voor ouders en hun kinderen

Nadien willen we twee familiehuizen renoveren en tegelijkertijd aanpassen tot ontmoetingsplekken voor ouders en kinderen. Deze familiehuizen moeten ons toelaten om in een familiale context ouders en kinderen opnieuw te verbinden. Zodat ouders beetje bij beetje kunnen groeien in hun rol als opvoeder, tot ze klaar zijn om de kinderen opnieuw bij hun thuis te kunnen verwelkomen. Door samen te spelen, samen eten te maken, de kinderen een bad te geven, in bed leggen, samen een nachtje doorbrengen. Alles stap voor stap en met de ondersteuning van onze pedagogische teams.

Re-innovatie van jongerenproject

In derde instantie willen we zorgen voor aangepaste structuren voor onze jongeren. Zodat we hen zachtjes aan kunnen begeleiden richting een zelfstandig bestaan. Dat doen we door vier koten en één jongerenhuis te installeren, waar jongeren op semi-zelfstandige basis hun plan leren trekken, met de steun van onze begeleiders.

Re-innovatie van gemeenschappelijke ruimte tot activiteitscentrum

Tot slot willen we het gemeenschappelijke gebouw, dat vandaag volledig in verval is, omvormen tot een activiteitscentrum dat ook openstaat voor professionals van buiten het kinderdorp, wiens waardevolle expertise we graag naar binnen brengen: logopedisten, therapeuten, psychomotorische therapeuten, enz. We zullen er ook semi-autonome woningen installeren voor de jongvolwassenen, een administratieve ruimte en een gemeenschappelijke ruimte waar we sessies kunnen organiseren rond bijvoorbeeld ouderschap en geboorte.

Dit kunnen we niet alleen

Help ons om kinderen die tijdelijk niet bij hun ouders kunnen opgroeien opnieuw de warme plek te bieden die ze verdienen. In onze **webshop** kan je terecht voor symbolische cadeau's waarmee je ons helpt om de renovatie rond te krijgen. Telkens met een kleine twist vanuit de ogen van kinderen.



Steun de renovatie van ons Belgisch kinderdorp via shop.sos-kinderdorpen.be of met een gift op rekeningnummer **BE17 3100 4034 5521** (met vermelding 'renovatie').

WAAR ZIJN ZE NU?

Claudia :
**"Ik heb grote plannen
voor de toekomst"**

Claudia is pas 20 jaar oud, maar ze weet precies wat ze wil voor haar toekomst. Vanaf haar vierde groeide ze samen met haar zussen op in ons kinderdorp in Bethlehem. *"Ik weet nog goed hoe we er toekwamen. De eerste die ik zag, was onze SOS moeder. Ze lachte en nam ons aan de hand mee naar de speeltuin."*

Een paar jaar geleden verlieten Claudia en haar zussen het kinderdorp en gingen ze samenwonen op een appartement. *"Voor ons betekent dit huis veiligheid. We maken samen de lunch of het avondeten klaar en zorgen voor elkaar. Het is hier ons veilige haven."*

Claudia studeert momenteel multimedia aan de universiteit. Ze heeft onlangs een cursus ondernemerschap afgerond en heeft samen met drie andere jongeren (waaronder haar zus) een bedrijfje opgezet dat tweedehands meubels verkoopt: *"We zijn nog maar drie maanden bezig, maar we verkopen al iets."* In de toekomst zouden de vier jongvolwassenen graag een showroom uitbouwen om hun meubels te tonen en hun aanbod uit te breiden.

Maar Claudia droomt nog groter: *"Ik wil graag mijn studie multimedia afmaken en ik heb grote plannen voor de toekomst. Ik zou graag mijn eigen bedrijf beginnen, verantwoordelijkheid nemen als werkgever en werk aanbieden aan andere mensen. Er is een gebrek aan multimediabedrijven in Palestina. Misschien word ik wel het hoofd van het eerste grote bedrijf."*

We wensen het jou van harte toe, Claudia!

**Help kinderen opgroeien tot sterke
jongvolwassenen.**

Steun onze projecten via www.sos-kinderdorpen.be
of met een gift op het rekeningnummer
BE17 3100 4034 5521.



SOS Kinderdorpen België vzw:
Munthofstraat 40/1CD - 1060 Brussel
welcome@sos-kinderdorpen.be • www.sos-kinderdorpen.be
IBAN: BE17 3100 4034 5521 • BIC: BBRUBEBB